

Herinneringsboekje over je **DOOP**

Maak een boekje als herinnering aan je doop. Als je nog niet gedoopt bent, kun je een boekje maken over hoe jij je doop voorstelt.



1.

Knip twee blaadjes doormidden. Voeg meer blaadjes toe als je een dikker boekje wil maken.



2.

Leg de blaadjes op elkaar en vouw ze doormidden.



3.

Prik drie gaatjes naast de vouw van de blaadjes.



4.

Rijg een stukje touw door elk gaatje en bind het vast.



IDEEËN VOOR JE BOEKJE

Je kunt nu je boekje vullen met herinneringen aan je doop! Hier zijn wat ideeën:

- Een tekening of foto van je doop
- Je getuigenis
- Je voorbereiding op je doop
- Wie je heeft gedoopt en bevestigd
- Je gevoelens over je doop
- Hoe je je doopverbonden gaat nakomen