

Middagsgæsten

Johne var begejstret for at lære om endnu en apostel.



Diana Evelyn Nielson
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i Guam.

Johne så sin plejemor dække bordet. Hun satte et billede af ældste Dieter F. Uchtdorf på en ekstra stol sammen med et tegneseriebillede af et fly.

»Så skal vi spise!« Mor kaldte.

Johnes plejesøster, Lydia, sprang op fra sofaen. »Jeg er så sulten!«

»Også mig,« sagde Johne.

Mor skubbede Johnes kørestol op til bordet og satte sig ved siden af ham. Far og Lydia satte sig også ved bordet. Johne elskede det, når de alle var hjemme til middag.

Far velsignede maden, og mor gik rundt med kylling og ris. »Vi skal lære om en af apostlene i aften,« sagde hun. Hun pegede på billedet på stolen. »Er der nogen, der ved, hvem han er?«

»Det er ældste Uchtdorf,« sagde Johne.

Far nikkede. »Jeg valgte ham til at være aftenens gæst.«

»Må jeg vælge i morgen?« spurgte Lydia.

»Selvfølgelig,« sagde mor.

Johne var begejstret for at lære om ældste Uchtdorf. Generalkonferencen var om to uger, og Johnes plejefamilie havde en fantastisk tradition for at forberede sig på det. Hver aften valgte de en apostel, som de lærte om. Mor satte et billede af apostlen på en stol. Så fortalte hun familien fakta om ham og historier om hans barndom.

»Hvad ved I om ældste Uchtdorf?« spurgte far.

»Jeg ved det!« sagde Lydia. »Han fløj flyvemaskiner!« Hun pegede på tegningen af flyet på stolen.

»Det er rigtigt,« sagde mor. »Før han blev kaldet som apostel, var han pilot i Tyskland.«

Johne lavede en flyvende bevægelse med sin hånd og lavede en flyvemaskinelyd. »Fwoosh!«

»Ældste Uchtdorf tilsluttede sig Kirken, da han var barn,« sagde far. »Præcis som du gjorde.«

Johne så på billedet. Det var svært at forestille sig ældste Uchtdorf som et barn ligesom sig selv!

»Og han havde en særlig opgave i kirken om søndagen« sagde mor. »Orglet skulle have luft pumpet ind i det, så det kunne virke. Under salmerne hjalp han med at pumpe luften, så orglet kunne spille salmerne.«

»Jeg vil vædde med, at det var hårdt arbejde,« sagde far. »Men han elskede musikken. Hans yndlingsang var »Jesus ønsker mig som solstråle.«

Lydia smilede. »Det er også min yndlingsang!«

»Ældste Uchtdorf ligner os meget,« sagde mor. »Og om nogle få uger kommer vi til at lytte til ham, når han taler til hele Kirken. Han vil dele et budskab, som Jesus Kristus ønsker, at vi allesammen skal høre!«

Efter middagen fjernede mor billedet fra stolen. Hun klistrede det op på væggen ved siden af de andre apostles fotos. De ville lade billederne hænge der indtil generalkonferencen for at hjælpe dem til at genkende talerne.

Johne hjalp far med opvasken. Far vaskede op, og Johne tørrede af. Mens han arbejdede, smilede han til billederne på væggen.

Johne elskede at lære om apostlene! Han kunne ikke vente med at høre dem til generalkonferencen. ●

HVAD ER PLEJEFAMILIER?

Når børn ikke har forældre, der kan tage sig af dem, bor de sommetider sammen med en anden familie. En sådan familie kaldes en plejefamilie. Plejefamilier tager sig af børnene og hjælper dem til at føle sig elsket!