

Bli en Jesu Kristi lärjunge

SEMINARIEMATERIAL FÖR NYA TESTAMENTET

Ta ditt kors

Läs Lukas 9:23 och se vad Frälsaren krävde av de som ville bli hans lärjungar.

- Vad lär den här versen oss om att vara en sann Jesu Kristi lärjunge?

Versen syftar på det fysiska kors som Jesus Kristus bar och led på för att uppfylla sin Faders vilja. Även om vi inte ombes bära ett fysiskt kors som Herren gjorde, uppmanas vi följa honom genom att uppfylla vår himmelske Faders vilja även när det är svårt.

Läs Joseph Smiths översättning av Matteus 16:26 (i Handledning för skriftstudier) och se vad det innebär att ta upp vårt kors och följa Jesus Kristus.

Äldste Ulisses Soares i de tolv apostlarnas kворum undervisade om vad det innebär att ta upp vårt kors.



Vi lär oss av skrifterna att de som önskar ta på sig sina kors älskar Jesus Kristus på ett sådant sätt att de förnekar sig själva all ogudaktighet och varje världslig lusta och håller hans bud.

Vår beslutsamhet att lägga bort allt som står i motsättning till Guds vilja och att offra allt vi ombes att ge och att sträva att följa hans lärdomar hjälper oss uthärda på Jesu Kristi evangeliums stig – till och med när vi ställs inför prövningar, vår själs svaghet eller socialt tryck och världsliga filosofier som går emot hans lärdomar. (Ulisses Soares, "Ta vårt kors", *Liahona*, nov. 2019, s. 113–114)

- Varför behöver du avstå från all ogudaktighet och världsliga begär i ditt liv?
- Hur kan att avstå från ogudaktighet och världsliga begär vara som att bära ett kors?
- Hur tror du att du genom att "ta ditt kors" kan få hjälp att vara en sann lärjunge till Jesus Kristus?

Mist ditt liv för att rädda det

Läs Lukas 9:24–25 och se vad Herren lärde om att vara hans lärjunge.

- Vad lär de här verserna om att vara en sann Jesu Kristi lärjunge?
- Hur tror du att människor som fokuserar på sin egen vilja och själviska önskningar så småningom kommer att "mista" sitt liv?
- Vad tror du menas med att den som mister sitt liv för Jesus Kristus ska rädda det?

President Thomas S. Monson (1927–2018) förklarade vad det innebär att mista livet för Jesus Kristus.



De som bara bryr sig om sig själva förtorkar till slut och mister bildligt sett sitt liv, medan de som mister sig själva genom att tjäna andra växer och blomstrar — och vinner sitt liv därigenom. (Thomas S. Monson, "Hur har jag hjälpt någon idag?" *Liahona*, nov. 2009, s. 85)

- Vem känner du som har valt att mista sitt liv för Jesus Kristus? Hur påverkade det beslutet den här personen?
- Hur välsignas du av att Jesus Kristus levde efter lärdomarna i de här verserna?

Övervinna distraktioner och ursäkter

Läs Lukas 9:57–62 och se vad vissa personer ville göra innan de följde Frälsaren.

- Vad lär de här verserna om att vara en sann Jesu Kristi lärjunge?

Jesu Kristus antydde inte att det är fel att sörja en närståendes död eller ta farväl av vänner och familj. I stället lärde han dem en viktig läxa om lärjungeskapets pris.

JESU KRISTI
KYRKA
AV SISTA DAGARS HELIGA

President Howard W. Hunter (1907–1995) förklarade liknelsen om plogen i Lukas 9:62.



För att kunna plöja en rak fåra behöver plöjaren fästa blicken på en fast punkt framför sig. Det håller honom på rätt kurs. Men om han råkar se sig om för att se efter var han har varit, ökar möjligheterna att han tar sidosteg. Resultatet blir krokiga och oregelbundna fårar. ... Om all vår energi riktas framåt och inte bakåt – framåt

mot evigt liv och frälsningens glädje – kommer vi säkert att uppnå det. (Howard W. Hunter: "Är jag en levande medlem?" *Nordstjärnan*, juli 1987, s. 13–14)

- **Vilka vanliga anledningar kan människor i dag ge för att de väljer att inte följa Herren?**
- **Hur kan du fokusera på det som Frälsaren har bett dig göra nu och i framtiden?**