

Akoni bereidt zich voor om naar de tempel te gaan

Maak kennis met Akoni en kom te weten hoe hij zich heeft voorbereid om naar de tempel te gaan.



'Ik vond het spannend om voor het eerst naar de tempel te gaan', zegt Akoni. 'Maar wanneer ik in de tempel ben, voel ik me veilig.'

De dichtstbijzijnde tempel voor Akoni is de Albuquerque-tempel (New Mexico, VS). Die is vier uur rijden. Akoni is blij dat er binnenkort een nieuwe tempel dichterbij wordt gebouwd.



Akoni is 12. Hij woont in New Mexico (VS), in de Navajo Nation. Dat is een gebied in de Verenigde Staten dat door het Navajo-volk wordt bestuurd. Er wonen ruim 250.000 mensen.



Akoni hoopt later op zending te gaan, net als zijn oudere broers en zussen.

Toen Akoni jonger was, zag hij zijn oudere broers en zussen naar de jongemannen en jongevrouwen gaan.



Hij zag ook hoe blij ze waren toen ze naar de tempel gingen. Akoni keek ernaar uit om ook naar de tempel te gaan.

Hij is begonnen het evangelie te delen door zijn vriend voor de kerk uit te nodigen. Hij wil ook een goed voorbeeld voor zijn broertje en anderen zijn!



Akoni bereidde zich erop voor om naar de jongemannen te gaan door naar de kerk te gaan en met zijn familie te praten.

Hij stelde vragen over de tempel zodat hij klaar zou zijn om erheen te gaan.

De grote rotsen op deze foto heten de 'vleugels van de rotsen'. Deze plek is belangrijk voor het Navajo-volk.

