

Scenario 2: Klara – kommer mina ansträngningar att räcka för att göra vad Herren har bett mig om? (Joh. 6:5–14)

SEMINARIEMATERIAL FÖR NYA TESTAMENTET

När Jesus och hans lärjungar såg en folkskara närma sig, fruktade lärjungarna att de inte hade tillräckligt med mat åt alla.

Läs om hur Jesus mättar de 5 000 i Johannes 6:5–14 och leta efter och markera yttringar av den här principen: **När vi erbjuder Frälsaren allt vi har kan han föröka våra ansträngningar för att åstadkomma sina syften.**

- Vad hittar du i de här verserna som stödjer den här principen?
- Hur tror du att lärjungarna eller den unge pojken kände inför det de hade att erbjuda jämfört med det som behövdes?

Läs följande citat av syster Michelle D. Craig, rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap:



Har du någonsin känt att dina talanger och gåvor inte var tillräckliga för den uppgift som låg framför dig? Det har jag. Men du och jag kan ge det vi har till Kristus och han kan föröka våra ansträngningar. Vad du har att erbjuda är mer än tillräckligt – även med dina mänskliga svagheter och brister – om du litar på Guds nåd. (Michelle D. Craig, "Gudomligt missnöje", *Liahona*, nov. 2018, s. 54)

- På vilka olika sätt kan vi "ge det vi har till Kristus"?
- Vad lärde du dig av denna redogörelse om hur Jesus mättade de 5 000 som kan hjälpa någon som oroar sig för att de inte har det som behövs?

När du förbereder dig för att berätta om det du lärt dig kan du tänka på exempel från ditt eller andras liv då du har sett hur Frälsaren förökar någons ansträngningar för att åstadkomma hans syften.