

# We doen het samen

Annie was bang om voor het eerst naar de jongevrouwen te gaan.



Dit verhaal vond plaats in de Verenigde Staten.

Annie wreef over de stof van haar jurk. Ze probeerde naar de toespraken te luisteren. Maar ze was te zenuwachtig.

Vandaag zou Annie voor het eerst naar de jongevrouwen gaan. Meteen na de avondmaalsdienst zou ze naar de klas gaan. Iedereen zei dat Annie het leuk zou vinden, maar ze vond het juist eng.

Ze keek naar Tami, haar grote zus. Tami ging al 3 jaar naar de jongevrouwen en vond het daar geweldig. Ze vertelde Annie altijd hoe leuk het was. 'Je zult er zoveel vriendinnen bij krijgen', zei Tami. 'Het is anders dan in het jeugdwerk. Het is net alsof je al volwassen bent.'

Maar Annie leek niet op haar zus. Tami vond het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en ze sloot makkelijk vriendschap. Annie was stil en hield meer van lezen en tekenen dan van praten met anderen.

Annie had bovendien puistjes en was onzeker over haar uiterlijk. Ze gebruikte een speciale crème die een beetje hielp. Maar de rode bultjes op haar huid gingen maar niet weg.

Na de avondmaalsdienst treuzelde Annie in de gang. 'Ik kan vandaag niet naar de jongevrouwen gaan', zei ze tegen mama en Tami.

Mama keek bezorgd. 'Ik dacht dat je zin had om naar de jongevrouwen te gaan. Wat is er aan de hand?'

'Ik ken de oudere meisjes niet.' Annie raakte haar gezicht aan. 'En ze zullen me vast uitlachen wanneer ze me zien.'

Mama gaf Annie een knuffel. 'Tami is er ook bij.' 'Ik lijk niet op Tami', zei Annie. Ze keek naar haar zus. 'Jij kunt goed met mensen praten.'

'Ik weet dat het moeilijk is om naar een nieuwe klas te gaan', zei Tami. 'Maar we doen het samen. Ik was ook zenuwachtig toen ik voor het eerst naar de jongevrouwen ging.'

Annie staarde Tami verbaasd aan. Tami leek altijd zo moedig! Ze had zelfs auditie gedaan voor de schoolmusical en de hoofdrol gekregen. Annie deed dat soort dingen nooit. Ze bleef liever op de achtergrond.

'Maar jij bent nooit zenuwachtig', zei Annie.

Tami glimlachte. 'Natuurlijk wel! Ik vond het ook eng om auditie te doen voor de musical. Weet je wat ik toen deed?'

Annie schudde haar hoofd.

'Ik bad en deed mijn best. En ik hielp de andere kinderen. De meesten waren net zo zenuwachtig als ik. Door anderen te helpen om moedig te zijn, kon ik zelf ook moedig zijn.'

Annie dacht daar even over na. Zou ze kunnen doen wat Tami deed en de andere meisjes in haar klas helpen om het niet zo eng te vinden?

'Denk je dat het lukt om vandaag naar de jongevrouwen te gaan?' vroeg mama.

Annie haalde diep adem. Toen knikte ze. Ze kon het.

Annie en Tami gingen naar de jongevrouwenklas. Annie keek naar de andere meisjes. Sommigen leken net zo zenuwachtig als zij. Julie friemelde met een lok haar en Erica beet op haar nagels.

Annie bedacht hoe ze hen kon helpen. Ze ging bij Julie zitten. 'Ben jij ook zo zenuwachtig?' fluisterde Annie. 'Het komt wel goed.'

Julie glimlachte en Annie glimlachte terug. Annie was niet bang meer. Misschien zou het in de jongevrouwen inderdaad geweldig zijn. ●