



BESTE OUDERS,

Zegt uw kind weleens dat het leven moeilijk of oneerlijk is? Er overkomen ons veel moeilijke dingen, maar ook veel prachtige dingen. Lees de verhalen op pagina 24 en 26 met uw kinderen en bespreek hoe onze hemelse Vader en Jezus Christus ons door moeilijke tijden heen kunnen helpen. Daarna kunt u een dankbaarheidsboom maken (pagina 18) om uw gezin alle manieren op te laten merken waarop Zij hun liefde tonen!

Veel liefs,
De *Vriend*



LEESTIP

Zoek in het tijdschrift naar een Schriftverwijzing (zoals op pagina 10–11). Zoek samen met uw kind het vers in de Schriften op.



STUUR INZENDINGEN NAAR:

Friend Magazine
50 E. North Temple St., Rm. 2393
Salt Lake City, UT 84150-0024, VS
Of stuur een e-mail naar:
friend@ChurchofJesusChrist.org

Stuur de volgende informatie en toestemming mee:

Voor- en achternaam

Leeftijd

Jongen/meisje

Provincie en land

Ik geef De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toestemming om de inzending en foto van mijn kind te gebruiken op websites en socialemediapagina's van de kerk, alsmede voor rapporten, drukwerk, video's, publicaties en instructiemateriaal van de kerk.

Handtekening van ouder of voogd

Datum

E-mailadres van ouder of voogd

Mag de *Vriend* u vragen om aan een enquête deel te nemen?



JA



NEE

