

# ”Jag är vägen, sanningen och livet”

SEMINARIEMATERIAL FÖR NYA TESTAMENTET

## Jesus är ”vägen, sanningen och livet” (Joh. 14:6)

Läs Johannes 14:1–6 och se hur Frälsaren lovade att hjälpa dem som följer honom.

- Vilka sanningar lär Frälsaren ut i dessa verser?
- Vad kallade Frälsaren sig i vers 6?
- Vad lär du dig om Jesus Kristus och din relation till honom av var och en av dessa titlar?

Om du skapade en lista över Jesu Kristi olika titlar och roller under en tidigare lektion kan du lägga till det du lärde dig i Johannes 14. Mormons bok kan öka din förståelse av det du studerar i Nya testamentet. Läs Mosiah 3:17 och fundera på hur den här versen hjälper oss att bättre förstå Johannes 14:6. President Dieter F. Uchtdorf, dåvarande medlem i första presidentskapet, har sagt:



Gud vill att du ska finna vägen tillbaka till honom, och Frälsaren är vägen [se Joh. 14:6]. Gud vill att du ska lära dig om hans Son Jesus Kristus och uppleva den djupa frid och glädje som kommer av att vandra på det gudomliga lärjungeskapets väg. (Dieter F. Uchtdorf, ”Att få ett vittnesbörd om ljus och sanning”, *Liahona*, nov. 2014, s. 21)

- När har du eller någon du känner upplevt den djupa frid och glädje som kommer av att följa Jesus Kristus?

För ett exempel på någon som fann Frälsaren och välsignades genom att följa honom kan du titta på videon ”Jesus Kristus är vägen” [Jesus Christ Is the Way] (5:02) som finns på [ChurchofJesusChrist.org](http://ChurchofJesusChrist.org).

- På vilka sätt kan vi följa Frälsaren tillbaka till vår himmelske Fader?
- Hur vet vi att vi är på rätt väg?

## Jesus Kristus är ”vinstocken” (Joh. 15:5)

Jesus Kristus använde en jämförelse för att undervisa sina lärjungar om deras relation till honom. Läs Johannes 15:1–11 och titta efter jämförelsen. Om du skapade en lista över Jesu Kristi titlar och roller under en tidigare lektion kan du lägga till det du lärde dig i Johannes 15.

- Vad tror du att Jesus Kristus lär oss med den här jämförelsen?
- Vilka sanningar kan du lära av denna jämförelse om vårt förhållande till Jesus Kristus?

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kворum förklarade att Frälsarens uppmaning att förbli i honom är en uppmaning att ”stanna – men stanna *för alltid*” (”Förbli i mig”, *Liahona*, maj 2004, s. 32). Äldste Holland förklarade varför det är så viktigt för oss att ta emot Frälsarens inbjudan att förbli i honom. Du kan titta på videon ”Förbli i mig” [Abide in Me] från tidskod 13:26 till 14:23 eller läsa följande citat.



Jesus sa: ”Utan mig kan ni ingenting göra” [Joh. 15:5]. Jag vittnar om att det är Guds sanning. Kristus är allt för oss och vi måste ”förbli” i honom, för alltid, orubbligt, trofast och för evigt. För att evangeliets frukt ska blomstra och välsigna vårt liv måste vi vara fast förankrade i honom, allas vår Frälsare, och i hans kyrka, som bär hans heliga namn. Han är vinstocken, vår sanna källa till styrka och den enda källan till evigt liv. Vi kommer inte endast att hålla ut i honom, utan vi kommer också att segra och triumfera i denna heliga sak som aldrig kommer att svika oss. (Jeffrey R. Holland, ”Förbli i mig”, *Liahona*, maj 2004, s. 32)

Mormons bok kan bidra till att öka din förståelse av det du studerar i Nya testamentet. Läs Alma 26:12 och fundera på hur det relaterar till Johannes 15:1–11.

- Vilka är några av frukterna (resultaten eller välsignelserna) du har sett i ditt liv när du har försökt att förbli i Jesus Kristus?
- Vad kan du göra som hjälper dig att förbli i Jesus Kristus?

JESU KRISTI  
KYRKA  
AV SISTA DAGARS HELIGA