

Patriks tråkiga dag

Patriks äldre bröder var alltid för upptagna för honom.



Rebekah Jakeman
(Baserad på en verklig händelse)

Det här hände i Rumänien.

Patrik låg utsträckt på sängen och stirrade upp i taket. Han var uttråkad. Han hade redan läst sina djurböcker, hoppat på studs mattan och cyklat runt i grannskapet. Vad kunde han göra nu?

Patrik ställde sig upp och gick till sin storebror Daniels rum. "Vill du leka med mig?" frågade Patrik.

"Tyvärr kan jag inte det. Jag måste studera", sa Daniel. Han tittade inte ens upp från boken han läste.

Patrik kände hur hjärtat sjönk. Daniel studerade *alltid*. Kunde han inte ta en paus?

Jaja. Daniel var upptagen, men Patrik kunde fråga sin andra bror Simion. "Jag har tråkigt. Kan du leka med mig?" frågade Patrik.

"Nej, inte i dag. Jag ska gå ut med mina vänner." Simion tog på sig jackan och gick ut genom ytterdörren.

Patrik var så arg! Hans hjärta slog fortare. Hans äldre bröder var *alltid* för upptagna för honom. Han sprang till sitt sovrum och smällde igen dörren.

Det är inte rättvist! tänkte Patrik.

Han stampade med foten och kastade sig på sängen. Det kändes trångt i bröstet. Han var så uttråkad! Men han var för arg för att komma på något att göra.

Sedan kom han ihåg något han hade lärt sig i skolan. Hans lärare hade sagt att om de tog djupa andetag kunde de känna sig lugna.

"Det är svårt att fixa något när man känner sig arg", hade hon sagt. Om Patrik var lugnare kanske han kunde komma på ett sätt att lösa sitt tråkiga problem.

Så Patrik tog ett stort djupt andetag. Sedan tog han en till. Efter några till kändes det inte så trångt i bröstet längre. Men han visste fortfarande inte vad han skulle göra.

Han satte sig upp och tittade på bilden av Jesus Kristus på väggen. Vad skulle han vilja att Patrik gjorde?

Patrik ställde sig på knä. "Käre himmelske Fader, hjälp Daniel när han studerar", sa han. "Hjälp Simion att ha roligt med sina vänner. Och hjälp mig att inte känna mig så uttråkad."

När Patrik hade bett färdigt fick han en idé. Han rusade bort till Daniels rum.

"Daniel, kan vi leka tillsammans när du är klar?"

Daniel tittade upp från sin bok på klockan på väggen. "Jag kan ta en paus om ungefär 30 minuter. Vi skulle kunna gå ut. Vill du göra det?"

"Ja!" Patrik log och sprang tillbaka till sitt rum. Han hittade en djurbok om tigrar som han tyckte om att titta på. Efter att ha läst den en stund lekte han med klossar. Snart hade tiden gått och han och Daniel gick till skogen nära deras hus.

"Vill du leka krigare i rymden eller upptäcktsresande i djungeln?" frågade Daniel.

"Det spelar ingen roll. Jag är bara glad att vi kan vara tillsammans. Det är mycket bättre än att ha tråkigt", sa Patrik.

Daniel log brett. "Det är mycket roligare att leka med dig än att studera inför ett prov."

Patrik kände sig glad när han och Daniel kröp genom gräset. Att lugna ner sig hade hjälpt honom tänka klarare så att han kunde lösa sitt problem. Och vår himmelske Fader hade hjälpt honom bli mer som Jesus Kristus. Det blev en bra dag trots allt. ●

