

Ett samtal med Teancum om skrifterna



Teancum är från Fiji. Vi ställde några frågor till honom om hur han lär sig av Mormons bok.

Berätta för oss om dig själv.

Jag är nio år och yngst av sex barn. Min favoritfärg är röd och min favoritmat är currykyckling med ris. Jag älskar att spela rugby! Något som är unikt med mig är mitt namn. Mitt förnamn kommer från en krigare i Mormons bok, mitt andranamn kommer från min nigerianske morbror, och mitt efternamn är fijianskt.



ILLUSTRATIONER: AUGUSTO ZAMBONATO

Hur hjälper skrifterna dig?

Skrifterna påminner mig om att vara modig och att be om tröst. När jag är rädd eller ensam vet jag att den Helige Anden alltid tröstar mig.



Vilken är din favoritberättelse i Mormons bok?

Min favoritberättelse i Mormons bok är berättelsen om Teancum eftersom han var en stor ledare och krigare. Han stred för sin familj, sina vänner och kyrkan. Jag vet att jag också kan vara som han och alltid försvara det jag älskar mest.



Vad hjälper dig att lära av skrifterna?

Jag älskar att läsa skrifterna tillsammans med min familj. Vi studerar lektionerna i *Kom och följ mig* tillsammans. Jag tycker om att lära mig nya berättelser varje vecka. Vi pratar om vad vi lär oss och bär våra vittnesbörd för varandra. När jag läser skrifterna tycker jag också om att föreställa mig mig själv i berättelserna.



Vilka råd skulle du ge någon som har svårt att förstå skrifterna?

Om någon har svårt att lära sig av skrifterna kan de be sin mamma eller pappa eller till och med sina syskon att hjälpa dem. Min familj hjälper mig verkligen. Du kan också fråga en primärlärare eller ledare i kyrkan! ●