

# Kiezen voor de eeuwigheid, deel 3



Ken de waarheid over je bekering. De waarheid is dat je je eigen bekering tot stand moet brengen. Er is niemand anders die dat voor je kan doen.

Nu wil ik jullie enkele vragen stellen ter overweging. Wil je je vredig voelen over zaken die je nu zorgen baren? Wil je Jezus Christus beter leren kennen? Wil je leren hoe zijn goddelijke macht je wonden en zwaktes kan genezen? Wil je de aangename, troostende macht van de verzoening van Jezus Christus in je leven aan het werk zien?

Het antwoord op deze vragen zal je energie vergen – veel energie. Ik smeed je het heft van je getuigenis in eigen hand te nemen. Werk eraan. Maak het deel van jezelf. Verzorg het. Voed het zodat het zal groeien. Voed het met waarheid. Verontreinig het niet met de filosofieën van niet-gelovige mannen en vrouwen, om je daarna af te vragen waarom je getuigenis aan het afbrokkelen is.

Bid dagelijks oprecht en nederig. Voed jezelf met de woorden van oudtijdse en hedendaagse profeten. Vraag de Heer je te leren hoe je Hem beter kunt horen. Ga vaker naar de tempel en besteed meer tijd aan je familiegeschiedenis.

Let op de wonderen die je zult zien gebeuren als je je getuigenis de hoogste prioriteit geeft.

Als je vragen hebt – en ik hoop dat je die hebt – ga dan op zoek naar antwoorden, maar wel met het vurige verlangen om te geloven. Leer zoveel mogelijk over het evangelie en wend je daarvoor tot waarheidsgetrouwe bronnen. Wij leven in de bedeling waarin ‘niets achterwege zal worden gehouden’ [Leer en Verbonden 121:28]. Mettertijd zal de Heer al onze vragen beantwoorden.

Dompel jezelf in de tussentijd onder in het rijke reservoir van openbaring dat ons volop ter beschikking staat. Ik beloof je dat dit je getuigenis zal vergroten, zelfs als nog niet al je vragen zijn beantwoord. De oprechte vragen die je in geloof stelt, zullen *altijd* tot meer geloof en meer kennis leiden. [...]

Als je het heft van je getuigenis in eigen hand neemt en het laat groeien, word je een effectiever werktuig in Gods handen. Je zult ‘door een betere zaak bezielde’ worden [Alma 43:45] – de zaak van Jezus Christus!

Er gebeurt nu niets in deze wereld wat belangrijker *voor Hem* is dan de vergadering van Israël. Laat je hemelse Vader weten dat je wilt helpen. Vraag Hem je aan het werk te zetten in deze heerlijke zaak. Neem vervolgens wat afstand en verbaas je over wat er gebeurt als je God in je leven laat zegevieren.

Lieve jonge vrienden, ik hou van jullie. Ik dank jullie! Ik geloof in jullie. Als profeet van de Heer zegen ik jullie dat je zult weten wie je bent en de waarheid zult koesteren over je heerlijke potentieel. Ik zegen je met de kracht om het heft van je getuigenis in eigen hand te nemen. En ik zegen je met het verlangen en de kracht om je verbonden na te komen.

Als je dat doet, beloof ik je dat je geestelijk zult groeien, vrij van angst zult zijn, en zoveel in zelfvertrouwen zult toenemen dat je er zelf van staat te kijken. Je zult de kracht hebben om een positieve invloed te hebben die je eigen kracht ver te boven gaat. En ik beloof je dat je toekomst er veel rooskleuriger zal uitzien dan je nu voor mogelijk houdt. (Russell M. Nelson, ‘Kiezen voor de eeuwigheid’ [wereldwijde devotional voor jongvolwassenen, 15 mei 2022], [broadcasts.ChurchofJesusChrist.org](https://broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).)