



Jane McBride
(Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal)

Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.

Ryan deed de laatste envelop dicht en glimlachte. Hij was bijna jarig en hij kon niet wachten om zijn vrienden voor zijn feestje uit te nodigen! Mama had hem geholpen om uitnodigingen met raketten en sterren te maken. Hij wist zeker dat het de beste verjaardag ooit zou worden.

Ryan wilde als eerste Chad uitnodigen. Chad was heel aardig en Ryan had altijd plezier met hem. Soms stotterde Chad, en hij was niet zo goed in sporten. Maar dat vond Ryan niet erg. Chad was goed in andere dingen. Hij vouwde graag kleine origami-dieren van papier. Hij had eens een beertje voor Ryan gemaakt. Ryan had dat op de kast in zijn kamer gezet.



'Waarom nodig je Chad uit?' vroeg Braden.



Ryan ging naar Chads huis en gaf hem een uitnodiging. 'Dit is voor mijn verjaardagsfeestje op zaterdag', zei hij. 'Ik hoop dat je kunt komen!'

Er verscheen een grote glimlach op Chads gezicht. 'Dank je wel. 'Ik k-kom zeker.'

Voordat Ryan weer wegging, liet Chad hem zijn nieuwe origamiwerkjes zien. Hij had herten, eekhoorns en uilen – een heel bos vol kleine papieren diertjes. Het was heel cool!

Daarna ging Ryan naar het huis van Ty, waar hij Ty en Braden zag. Hij gaf ze allebei een uitnodiging.

'Wie komt er nog meer?' vroeg Ty.

'Ik ga ook Alex, Matt en Jacob uitnodigen, en Chad heb ik al uitgenodigd.'

'O nee', zei Braden. 'Waarom heb je Chad uitgenodigd? Hij is raar.'

Ryan was stomverbaasd. 'Omdat hij mijn vriend is.'

'Maar hij is niet *onze* vriend', zei Ty. 'Als Chad komt, kom ik niet.'

'Ik ook niet', zei Braden.

Ryan liep terug naar huis. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij wilde dat Ty en Braden naar zijn feestje kwamen, maar hij wilde ook dat Chad kwam.

Toen hij thuiskwam, vertelde hij zijn moeder wat er was gebeurd.

'Wat naar dat ze dat vinden', zei mama. 'Het klinkt alsof ze niet de moeite hebben genomen om Chad te leren kennen. Wat denk je dat je moet doen?'

Ryan was even stil. Mama en papa hadden hem geleerd dat de Heilige Geest hem kon leiden als hij hulp nodig had. Ze zeiden dat het een zachte stem is die je in je hart kunt voelen.

Ryan deed een schietgebedje. *Hemelse Vader, wat moet ik doen?*

Toen hij aan Ty en Braden dacht, werd hij zenuwachtig en een beetje verdrietig. Maar als hij dacht aan zijn uitnodiging voor Chad, werd hij kalm en blij. Hij wist dat de Heilige Geest hem vertelde dat het goed was om Chad uit te nodigen.

Op zaterdag hielp Ryan papa om de spelletjes in de achtertuin klaar te zetten. Mama zette Ryans lievelingsnacks klaar: popcorn en pretzels. Eén voor één kwamen Ryans vrienden aan.

Ty en Braden kwamen niet. Maar Ryan had veel plezier met zijn andere vrienden. Chad liet ze zelfs zien hoe ze origami konden maken. Ze gingen allemaal met hun eigen papieren diertje naar huis.

Het was inderdaad de beste verjaardag ooit! Ryan was blij en dankbaar.

Ryan gaf Chad een high five. 'Bedankt dat je gekomen bent', zei hij. 'Ik ben blij dat we vrienden zijn.'

Chad glimlachte terug. 'Ik ook.' ●

Hoe hielp de Heilige Geest Ryan?

