

Wat is de begiftiging?

Als je groter bent, kun je naar de tempel gaan voor een bijzondere ceremonie: de *begiftiging*. Tijdens de begiftiging leren we over Gods plan en Jezus Christus, en beloven we Hem te volgen. De kennis die we tijdens de begiftiging krijgen en de verbonden die we sluiten, zijn gaven van God. Profeten hebben beloofd dat de begiftiging ons meer hoop, troost en gemoedsrust zal geven.

- Vanuit deze tempel kun je het Panamakanaal en de Stille Oceaan zien.
- Hij staat op een groene heuvel bij een regenwoud.
- Toen hij werd ingewijd, voerden duizend jongeren traditionele dansen op.



**Panama-Stadtempel
(Panama)**

- Dit was de 99e tempel die werd ingewijd.
- Op het tempelterrein staan palmbomen en je hebt er een prachtig uitzicht op de Caribische Zee.
- Dit was de eerste tempel in het Caribisch gebied.



**Santo Domingotempel
(Dominicaanse Republiek)**



*Knip de plaatjes uit, vouw ze op de stippellijn en plak ze dicht.
Op friend.ChurchofJesusChrist.org vind je meer tempelplaatjes.*