

Jezus Christus wil dat wij ons op zijn wederkomst voorbereiden door ...

... Babylon (goddeloosheid) achter ons te laten (zie Leer en Verbonden 133:4-5, 7, 12-14).

President Dieter F. Uchtdorf, toenmalig lid van het Eerste Presidium, heeft gezegd:



Het oude Babylon is nog slechts een ruïne. Zijn majesteit is lang vervlogen. Maar de wereldse en goddeloze aspecten van Babylon bestaan nog altijd. Nu is het onze taak om gelovig in een ongelovige wereld te zijn. [...] We moeten onder groepsdwang kalm blijven, ons niet door populaire trends of valse profeten laten beïnvloeden, de spot van de goddelozen negeren, de verleidingen van de boze weerstaan en onze eigen luiheid overwinnen. (Dieter F. Uchtdorf, 'Wees niet bevreesd, geloof alleen', *Liahona*, november 2015, 77-78.)

... Israël te vergaderen (zie Leer en Verbonden 133:4, 7-9, 37-38).

President Russell M. Nelson heeft gezegd:



Elke keer dat je iets doet waarmee je iemand – aan deze of de andere kant van de sluier – helpt om een stapje te zetten in de richting van hun verbonden met God en hun noodzakelijke doop- en tempelverordeningen, help je Israël vergaderen. Zo makkelijk is het. (Russell M. Nelson, in 'Hoop van Israël' [wereldwijde devotionaal voor jongeren, 3 juni 2018], broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.)

... ons te bekeren en door Jezus Christus geheiligd te worden (zie Leer en Verbonden 133:5, 16, 34-35, 62).

Zuster Carol F. McConkie, voormalig eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium, heeft gezegd:



Door geloof in Jezus Christus en zijn verzoening kunnen wij rein en vlekkeloos worden, als wij ons van goddeloosheid onthouden en ons oprecht bekeren. We worden in water gedoopt tot vergeving van zonden. Onze ziel wordt geheiligd als we de Heilige Geest met open hart ontvangen. We nemen wekelijks deel aan de verordening van het avondmaal. Berouwwol en verlangend naar rechtschapenheid verbinden wij ons ertoe gewillig te zijn de naam van Christus op ons te nemen, Hem indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden opdat wij zijn Geest altijd bij ons mogen hebben. (Carol F. McConkie, 'In prachtige heiligheid', *Liahona*, mei 2017, 10.)