

## Kristi ljus finns i oss alla

Föreställ dig att du blir ombedd att ge en kort tanke på Söndagsskolan om hur man kan se på och behandla andra bättre, särskilt dem som är annorlunda. Du kan använda följande resurser eller andra som du tycker är till hjälp.

Läran och förbunden 88:11

Läran och förbunden 93:2

President Boyd K. Packer (1924–2015) i de tolv apostlarnas kворum lärde:



Ju mer vi vet om Kristi ljus, desto mer förstår vi angående livet och desto mer kärlek har vi till alla människor. Vi blir bättre lärare och missionärer och föräldrar, och bättre män och kvinnor och barn. Vi känner större aktning för våra bröder och systrar i kyrkan och för dem som inte tror ...

Kristi ljus är lika universellt som solljuset. Där det finns människor, där finns Kristi ande. Varje levande själ har del av den ...

Om vi inser att Kristi ljus finns hos alla vi ser ... och inom oss själva ... då får vi mer mod och inspiration än vi någonsin haft tidigare. Och det *måste* vara så! Och det *blir* så! Allt detta är en dimension av evangeliets sanningar som alltför få förstår. (Boyd K. Packer, "Kristi ljus", *Liahona*, april 2005, s. 8, 13, 14)

Skriv två till tre meningar om hur kunskapen om Kristi ljus kan påverka hur du ser på andra.

## Kristi ljus i universum

Har du någonsin blivit berörd av den här jordens och universums skönhet eller majestät? Vilka känslor får de här sakerna dig att känna?

Läs Läran och förbunden 88:7–10, 45–47 och se vad du lär dig om Kristi ljus, jorden och universum.

- Vad kan vi lära oss om Herren av hans skapelser?
- Hur kan vi, genom att se Guds inflytande i universum, känna igen hans inflytande i våra egna liv?