

# Elke dag iets beter



**Heber A. (8),  
Praia (Kaapverdië)**

Ik lees heel graag in de Schriften! Toen de nieuwe tempel in Kaapverdië was gebouwd, hielp ik bij de open dagen van de tempel. Ik wilde me erop voorbereiden om naar de tempel te gaan, dus ik las het Boek van Mormon en drie keer het platenboek van het Oude Testament.

Nu begin ik de Leer en Verbonden te lezen. Daarin staat veel over tempels geschreven! Maar mijn twee lievelingsverhalen uit de Schriften komen allebei uit het Boek van Mormon, over Ammon en opperbevelhebber Moroni. Ik wil net als zij zijn. Ik volg Jezus Christus door in de Schriften te lezen.

Ik volg Jezus Christus ook door te proberen mijn doelen te bereiken. Mijn geestelijke doelen zijn op tijd klaar zijn voor de kerk en het Boek van Mormon lezen. Mijn lichamelijke doelen zijn karate doen en voetballen. Mijn verstandelijke doelen zijn het Boek van Mormon lezen en Engels leren. En mijn sociale doel is om mijn vrienden altijd te helpen. Door mijn doelen word ik elke dag iets beter! ●

