



Ouderling
Michael A. Dunn
van de Zeventig

Leren BIDDEN

Toen ik klein was, ging ons gezin naar een kerk. Maar ik leerde niet hoe ik moest bidden. Ik leerde bidden door te luisteren naar de gebeden van mijn grootouders.

Mijn ouders gingen scheiden toen ik nog een kind was. Mijn grootouders nodigden mijn moeder, mijn broers en zussen en mij op zondag vaak uit voor

het avondeten. Ik vond het fijn om mijn oma en opa voor het eten te horen bidden. Hun gebeden gaven me een warm gevoel vanbinnen.

Ik kan me nog een avond herinneren toen ik 5 jaar was. Ik wilde tot mijn hemelse Vader bidden. Soms was het moeilijk om alles te begrijpen wat ik over God leerde. Maar ik wist dat Hij echt bestond. Daarom bad ik tot Hem. Ik bedankte Hem voor mijn zegeningen en vroeg Hem om de dingen die ik nodig had. Ik voelde me sterk en gelukkig omdat ik wist dat mijn hemelse Vader van me hield.

Jaren later leerde ik De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kennen. De zendingen leerden me meer over mijn hemelse Vader en over het gebed. Ik wist dat wat ze vertelden waar was. Ik liet me dopen.

Ik hoop dat jij een band met je hemelse Vader opbouwt en weet dat Hij echt bestaat. Hij kent je en luistert naar je gebeden. Als je weet wie je bent en wie je hemelse Vader is, kun je zijn liefde voelen. ●

Uit een interview met Rebekah Jakeman en Bradley Salmond III.



Hoe bid ik?

Je kunt altijd en overal bidden. Je hemelse Vader luistert altijd. Teken en schrijf hieronder op hoe bidden jou helpt.

Waar bid je graag?



Hoe voel je je als je bidt?
