

## Studiebronnen:

Leer en Verbonden 130:22–23; zie ook Mattheüs 3:13–17; Handelingen 7:55–56

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:



Wij geloven dat deze drie goddelijke personen, die samen één Godheid vormen, eensgezind zijn in doel, methodiek, getuigenis en zending. Wij geloven dat Zij allen vervuld zijn met hetzelfde goddelijke gevoel van barmhartigheid en liefde, rechtvaardigheid en genade, geduld, vergeving en verlossing. Ik denk dat het juist is om te stellen dat wij geloven dat Zij in elk denkbaar, belangrijk en eeuwig aspect één zijn, maar wij geloven *niet* dat Zij drie personen zijn in het ene, ondeelbare wezen van God. [...] Wij verklaren dat uit de Schriften duidelijk blijkt dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest afzonderlijke personen zijn, drie Goden. (Jeffrey R. Holland, 'De enige waarachtige God en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft', *Liahona*, november 2007, 40–41.)