

DE NEPHIETEN

WAREN DISCIPELEN VAN CHRISTUS

Toen de herrezen Heiland de rechtschappen Nephieten bezocht, nodigde Hij hen uit om 'de tekens van de nagels' in zijn handen en voeten te voelen. Jezus wilde dat ze wisten dat Hij 'de God van de gehele aarde [is], en [was] gedood voor de zonden van de wereld' (3 Nephi 11:14). De menigte trad 'één voor één' naar Jezus toe. Nadat ze een persoonlijke ervaring met Jezus Christus hadden gehad, wisten de Nephieten dat Hij de geprofeteerde Heiland was (3 Nephi 11:15). Hoewel Jezus Christus nu niet persoonlijk voor ons staat, kunnen we toch persoonlijke ervaringen met Hem hebben.

Ik kan net als de Nephieten tot Christus komen, van Hem leren en mijn getuigenis van Hem versterken.



EN DAT BEN IK OOK



Bekijk hier een video over de ervaring van het volk.
(Dit is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.)