



안녕



## Sådan følger Uicheon og Ji-in Jesus

Uicheon følger Frelseren ved at bede, når han har brug for hjælp. Da han var yngre, mistede han en del af sin legetøjsbil. Han var ked af det. Så bad han og hans far sammen. Lige efter de havde sagt »amen«, fandt de den manglende del! »Det var sådan et hurtigt svar på vores bøn,« siger Uicheon.

Ji-in fulgte Jesus Kristus ved at blive døbt. Hun ønskede at følge hans eksempel. »Da jeg kom op af vandet, fik jeg en dejlig følelse og tænkte på Jesus,« siger hun. »Jeg følte mig forfrisket og tænkte, at jeg blev et bedre menneske.« ●



### Om Uicheon og Ji-in

**ALDER:** 10 og 8

**FRA:** Gyeonggi-do i Sydkorea

**SPROG:** Koreansk

**MÅL:** Uicheon vil gerne være arkitekt. Ji-in vil gerne være børnehaveklasselærer.

**HOBBYER:** Uicheon kan godt lide at tegne, male og lave origami. Ji-in kan godt lide at lege med miniatursæt og se videoer.

**FAMILIE:** Uicheon, Ji-in, mor, far, lillebror

### Deres favoritter

**HISTORIE FRA MORMONS BOG:** Uicheons yndlingshistorie er Lehis drøm om jernstangen (se 1 Ne 8). Ji-ins yndlingshistorie er Nefi, der henter bronzepladerne (se 1 Ne 4).

**FAMILIETRADITION:** Uicheon kan godt lide at spille spil med sin familie. Ji-in kan godt lide at have filmaftener med sin familie.

**FRUGT:** Uicheon kan lide vandmelon og mango. Ji-in kan lide jordbær og vindruer.

**FARVER:** Uicheons yndlingsfarve er blå. Ji-ins yndlingsfarve er lyserød.

# Vi følger Jesus i Sydkorea



### I kan også følge Jesus!

Hvad har I gjort for at følge Jesus? Skriv og fortæl os det! Gå til bagsiden for at se hvordan.

