

Het huwelijk en het gezin zijn door God verordonneerd

Het huwelijk tussen een man en een vrouw

Bestuderen:

Lees Markus 10:6–9; 1 Korinthe 11:11; en het volgende citaat van zuster Bonnie L. Oscarson, voormalig algemeen jongevrouwenpresidente. Let op leringen over het huwelijk tussen een man en een vrouw.



In de Schriften lezen we: ‘Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere’ [1 Korinthe 11:11]. Wil men de volheid van de zegeningen van het priesterschap ontvangen, dan moeten een man en vrouw in het huis van de Heer verzegeld worden, in rechtschapenheid samenwerken en trouw aan hun verbonden blijven. Dat is het plan van de Heer voor zijn kinderen en geen enkele maatschappelijke discussie of mate van kritiek kan veranderen wat de Heer heeft gesproken. [...] Laten we verdedigsters zijn van het huwelijk zoals de Heer het heeft ingesteld en tegelijkertijd liefde en mededogen tonen voor hen die andere ideeën hebben. (Zie Bonnie L. Oscarson, ‘Verdedigsters van de proclamatie over het gezin’, *Liahona*, mei 2015, 15.)

Bespreken:

- Hoe draagt het huwelijk tussen een vrouw en een man bij aan ‘het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen?’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, ChurchofJesusChrist.org.)
- Hoe kunnen we mededogen tonen aan mensen met een andere opvatting en toch de leer van de Heiland over het huwelijk tussen man en vrouw verdedigen?

‘Word talrijk, vervul de aarde’

Bestuderen:

Lees Genesis 1:27–28; Psalmen 127:3; Markus 10:13–14; en het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen. Let op de leringen van de Heer over kinderen.



Wanneer we een kind in de ogen kijken, zien we een medezoon of -dochter van God die in het voorsterfelijk bestaan bij ons was.

Het is voor een man en vrouw die kinderen kunnen krijgen een koninklijk voorrecht om deze geestkinderen van God van een sterfelijk lichaam te voorzien. Wij geloven in het gezin en wij geloven in kinderen.

Wanneer er een kind wordt geboren, vervullen man en vrouw een gedeelte van het plan van onze hemelse Vader om kinderen in de wereld te brengen. De Heer heeft gezegd: ‘Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ [Mozes 1:39]. Voordat er onsterfelijkheid kan zijn, moet er eerst sterfelijkheid zijn. (Neil L. Andersen, ‘Kinderen’, *Liahona*, november 2011, 28.)

Bespreken:

- Hoe kan een echtpaar, als ze kinderen en gezin vanuit een eeuwig perspectief bekijken, bepaalde beslissingen prioriteit geven?
- Wat kunnen we van het voorbeeld van de Heiland leren over hoe we met kinderen behoren om te gaan?