



President Henry B. Eyring
Tweede raadgever in
het Eerste Presidium

Samenwerken

We zijn allemaal anders. Maar de profeten van de Heer hebben ons altijd gevraagd om eensgezind te zijn. Als je eensgezind bent, heb je elkaar lief en werk je samen.

Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door samen te bidden. Ik knielde eens neer met een gezin dat ik bezocht, voordat de kinderen naar bed gingen. Het jongste kind sprak het gebed uit. Hij bad voor elk gezinslid en noemde hen bij naam.

We kunnen ook eensgezind zijn door een vrede­stichter te zijn. Een vrede­stichter toont mensen wat ze met elkaar gemeen hebben. Zelfs door onze verschillen kunnen we leren en groeien.

Als we eensgezind zijn en de Heiland samen volgen, kunnen we worden wat onze hemelse Vader van ons verlangt. ●

Naar 'Onze harten tot één samensmeden', Liahona, november 2008, 68–71.

Puzzel over Jezus Christus

President Eyring heeft gezegd dat we meer kunnen doen als we eensgezind zijn! Knip langs de stippellijnen en geef elk gezinslid een puzzelstukje. Werk dan samen om de puzzelstukjes met de juiste kleur bij elkaar te leggen.



ILLUSTRATIE: ALYSSA PETERSEN