

Vorbereiding op de algemene conferentie

Toen Jezus Christus de Nephtien bezocht, nodigde Hij hen uit hun gemoed voor te bereiden om zijn boodschap te horen en begrijpen (zie 3 Nephi 17:3). Stel je voor wat je ervaring tijdens de algemene conferentie kan zijn als jij hetzelfde doet.

1. Bestudeer de volgende bronnen en ga na hoe je je op de boodschappen van de Heer in de algemene conferentie kunt voorbereiden. Je kunt woorden en zinnen die voor jou van betekenis zijn, markeren.

Mosiah 2:9; Leer en Verbonden 88:63

President Russell M. Nelson heeft gezegd:



U zult vandaag en morgen vanaf dit spreekgestoelte waarheid horen. Maak alstublieft aantekeningen van ideeën die uw aandacht trekken, of die in uw gedachten opkomen en in uw hart blijven. Vraag de Heer onder gebed om te bevestigen dat wat u hebt gehoord waar is. (Russell M. Nelson, 'Wat is waar?', *Liahona*, november 2022, 30.)

President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft gezegd:



Ik ken de dienstknechten van God die u tijdens deze conferentie toespreken. Zij zijn van God geroepen om zijn kinderen boodschappen door te geven. De Heer heeft over hen gezegd: 'Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, en Ik verontschuldig Mijzelf niet; en al gaan de hemelen en de aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbijgaan maar zal geheel worden vervuld, hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde' [Leer en Verbonden 1:38].

U geeft blijk van uw vertrouwen in Hem als u luistert met de bedoeling om te leren, u te bekeren en dan heen te gaan en te doen wat Hij vraagt. Als u voldoende op God vertrouwt om tijdens deze conferentie in elke toespraak, elke lofzang en elk gebed naar zijn boodschap te luisteren, dan zult u die vinden. En als u vervolgens heengaat en doet wat Hij wil, zal uw vermogen om op Hem te vertrouwen toenemen en zult u metertijd overspoeld worden met dankbaarheid dat Hij u is gaan vertrouwen. (Henry B. Eyring, 'Vertrouw op God, ga dan heen en doe', *Liahona*, november 2010, 73.)

President Dieter F. Uchtdorf, toenmalig lid van het Eerste Presidium, heeft gezegd:



Ik nodig u uit om bij uw voorbereiding op de algemene conferentie te overwegen op welke vragen u een antwoord zou willen hebben. Bijvoorbeeld snakt u misschien naar leiding van de Heer bij moeilijkheden waarmee u kampt.

Antwoorden op uw vragen zijn misschien te vinden in een bepaalde toespraak of een bepaalde zin. Een andere keer komen de antwoorden misschien door een woord, zinsnede of lofzang die er niet eens verband mee houdt. Een hart vol dankbaarheid voor de zegeningen van dit leven en een oprecht verlangen om de woorden van raad te horen en volgen, bereiden de weg voor persoonlijke openbaring. (Dieter F. Uchtdorf, 'De algemene conferentie – geen gewone zegen', *Liahona*, september 2011, 4.)

2. Maak op basis van je studie een lijstje met manieren om je voor te bereiden de stem van de Heer in de algemene conferentie te horen.
3. Noteer enkele andere manieren om je voor te bereiden de stem van de Heer in de algemene conferentie te horen.