

Pioneren JOSHUA

Lucy Stevenson Ewell
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i USA.

Joshua sprang afsted på fortovet, da han og hans familie gik hjem fra kirke. »Ved du hvad?« sagde han. »Jeg skal holde tale i Primary næste søndag.«

»Næste søndag er Pioner Day, hvor vi mindes de pionerer, der kom til Salt Lake-dalen,« sagde mor. »Måske kunne du tale om pionerer.«

Det gav Joshua en idé. Da han kom hjem, bladrede han gennem tidsskriftet *Vores Ven*. Han havde set en »Tegn det«-aktivitet, der viste, hvordan man kan tegne en prærievogn og en okse som den, pionererne brugte, da de krydsede



sletterne.¹ Han ville gerne tegne et billede af pionerer, som han kunne vise frem under sin tale. Joshua fandt sine farveblyanter frem og gik i gang.

Da Joshua var færdig med at tegne, hjalp far ham med at skrive talen. »Hvad vil du gerne fortælle om pionerer?« spurgte far.

Joshua kom i tanke om en sang om pionerer, som de var ved at lære i Primary. »Hm, pionerer er mennesker, der gik og gik og gik,« sagde han.²

»Du har ret! De hellige, der krydsede sletterne, gik meget langt,« sagde far. »Men vidste du, at du også er en pioner?«

Joshua rynkede på brynene. »Fordi jeg nogle gange går til skole?«

Far grinede. »Du er en pioner, fordi du gør svære ting,« sagde han. »Og du vælger det rigtige, selvom det ikke altid er nemt.«

»Cool,« sagde Joshua. Det føltes som noget særligt at være en pioner.

»En pioner er også den første person til at gøre et eller andet,« sagde far. »Da du blev en del af vores familie, lærte du om evangeliet og valgte at følge Jesus Kristus. Det gør også dig til en pioner.«

Joshua var adopteret. Han så stadig sin biologiske familie, og lavede sjove ting sammen med dem. Men da han flyttede ind hos mor og far, lærte han om Jesus Kristus og Mormons Bog. Han gik i kirke sammen med dem. Han har endda været i templet og blev besejlet til sin nye familie.

Joshua smilede. Han havde en idé om, hvad han ville sige i sin tale.

Hele ugen øvede Joshua sig i det han skulle sige. »Skal jeg gå med dig op, når du holder din tale?« spurgte far.

»Jeg tror, at jeg selv kan læse alt, hvad jeg har skrevet,« sagde Joshua. »Men kan du holde den tegning, jeg har tegnet?«

Far smilede. »Selvfølgelig.«

Da det blev søndag, var Joshua klar. Han stod oppe foran primaryklassen. Far stod ved siden af ham og holdt tegningen.

»I dag er det Pioneer Day,« sagde Joshua. »Pionerer er mennesker, der gik rigtig langt. Ligesom de hellige, der krydsede sletterne.«

Joshua pegede på det billede, som far holdt op.

»Men en pioner er også den første person til at gøre et eller andet,« sagde han.

Joshua kiggede på mor. Hun sad bagerst i lokalet og smilede til ham.

»Jeg er en pioner,« sagde Joshua. »Når jeg bliver døbt, vil jeg være den første person i min biologiske familie, der slutter sig til Kirken.« Han smilede. »Vi kan alle være pionerer ved at gøre svære ting og vælge at følge Jesus. I Jesu Kristi navn. Amen.«

Joshua var glad, da han gik tilbage til sin plads blandt sin primaryklasse. Han var glad for at være en pioner. ●

1. Se *Vores Ven*, juli 2022, s. 17.
2. Se *Børnenes sangbog*, nr. 138.



ILLUSTRATIONER: MELISSA MANWILL KASHIWAGI



»En pioner er den første person til at gøre et eller andet,« sagde far.

