

# Tấm Gương của Brigham Young

## Cuộc Thảo Luận 1

### THỬ THÁCH NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÔNG NGƯỜI

Hãy bắt đầu bằng cách đặt ra những câu hỏi như sau:

- Các em cảm thấy như thế nào về việc nói chuyện trước đông người? Tại sao?

Đọc lớn hoặc tóm lược phần sau đây:

Một trong những thử thách lớn nhất của Brigham Young là nói chuyện trước đông người. Ông nói: “Như hầu hết mọi người, tôi là một người không giỏi nói năng?” (trong *Journal of Discourses*, 5:97). Ông nhớ lại vào một tuần sau lễ báp têm của mình khi ông mong đợi bốn người nói chuyện giàu kinh nghiệm là tín hữu của Giáo Hội đến thuyết giảng, nhưng họ đã không đến. Ông nói:



Nói về mặt nói chuyện trước đông người và sự hiểu biết về thế giới thì tôi vẫn còn rất non nớt; nhưng Thánh Linh của Chúa đã ở trên tôi, và tôi cảm thấy như xương cốt bên trong tôi như bị thiêu đốt? trừ phi tôi phải nói chuyện với dân chúng và nói cho họ biết những điều tôi đã thấy, nghe và học được—những gì tôi đã trải qua và đã hân hoan; và bài giảng đầu tiên mà tôi đưa ra đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Tôi mở miệng ra và Chúa đã làm đầy miệng tôi bằng những lời nói. (Brigham Young, trong *Journal of Discourses*, 13:211)

- Điều Brigham Young đã làm có khó khăn gì?

Mời học viên đọc Giáo Lý và Giao Ước 100:5–6 (xin xem thêm Xuất Ê Díp Tô Ký 4:12; Châm Ngôn 16:1). Rồi hãy hỏi:

- Kinh nghiệm của Brigham Young liên quan đến các câu thánh thư này như thế nào?
- Các em học được điều gì về Chúa mà có thể giúp đỡ mình?

Hãy chia sẻ cảm nghĩ của các em về việc tin cậy nơi Chúa và sẵn lòng chia sẻ điều các em biết.

## Cuộc Thảo Luận 2

### SỰ HY SINH CỦA BRIGHAM ĐỂ PHỤC VỤ

Hãy bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi như sau:

- Cần phải có những sự hy sinh nào để đi phục vụ truyền giáo?

Đọc lớn hoặc tóm lược phần sau đây:

Cùng năm mà Brigham Young chịu phép báp têm, vợ ông đã qua đời. Với sự hy sinh lớn lao, ông đành sắp xếp cho người khác chăm sóc hai đứa con của mình và đi phục vụ truyền giáo ở New York và vùng thượng Canada, nơi mà ông đã làm phép báp têm cho vài người.

Sau khi phục vụ truyền giáo được khoảng một năm, Brigham đã mô tả khi ông về đến Kirtland, Ohio:



Nếu có người nào đã từng quy tụ với Các Thánh Hữu mà nghèo hơn tôi—thì đó là vì người ấy không có gì cả. . . . Tôi có hai đứa con cần chăm sóc. . . . Tôi là một người góa vợ. . . . [Tôi] không có giày, ngoại trừ một đôi giày đi mượn. Tôi không có quần áo mùa đông, ngoại trừ một cái áo khoác tự may mà tôi đã mặc được ba hoặc bốn năm. . . . Tôi đã lên đường, đã thuyết giảng và cho đi từng đồng đô la tài sản của mình. (*Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young* [năm 1997], trang 243)

Mời một học viên đọc Lu Ca 18:18–23, tìm kiếm xem cách Brigham Young hưởng ứng những lời mời gọi phục vụ có gì khác với người đã trò chuyện với Đấng Cứu Rỗi trong câu chuyện này.