



**Jane McBride**  
(Baserad på en  
verklig händelse)

*Det här hände i USA.*

Ryan limmade igen det sista kuvertet och log. Hans födelsedag var nästan här och han såg verkligen fram emot att bjuda in sina vänner till kalaset! Mamma hade hjälpt honom göra inbjudningar med raketer och stjärnor. Han var säker på att det skulle bli den bästa födelsedagen någonsin.

Den första vännen Ryan ville bjuda in var Chad. Chad var jättesnäll och Ryan hade alltid roligt med honom. Ibland snubblade Chad över sina ord och han var inte särskilt bra på idrott. Men Ryan brydde sig inte om det. Chad var bra på annat. Han tyckte om att göra små origamidjur genom att vika papper. En gång gjorde han en liten björn till Ryan. Ryan hade den på byrån i sitt rum.



*"Varför ska du bjuda in Chad?"  
frågade Braden.*



Ryan gick hem till Chad och gav honom en inbjudan. "Det är till mitt födelsedagskalas på lördag", sa han. Jag hoppas att du kan komma!

Chad log brett. "Tack. Jag k-kommer."

Innan Ryan gick visade Chad honom sina nya origamidjur. Han hade hjortar, ekorrar och ugglor – en hel skog med små pappersdjur. Det var så coolt!

Sedan hittade Ryan Ty och Braden hemma hos Ty. Han gav dem varsin inbjudan.

"Vem mer kommer?" frågade Ty.

"Jag bjuder in Alex, Matt, Jakob och Chad."

"Näe", sa Braden. Varför har du bjudit in Chad? Han är konstig."

Ryan stelnade till. "För att han är min vän."

"Men han är inte *vår* vän", sa Ty. "Om Chad kommer så gör inte jag det."

"Inte jag heller", sa Braden.

Ryan gick hem. Han visste inte vad han skulle göra. Han ville att Ty och Braden skulle komma till hans kalas, men han ville också att Chad skulle komma.

När han kom hem berättade han för mamma vad som hade hänt.

"Jag är ledsen att de känner så", sa mamma. "Det låter som om de inte har gett sig själva en chans att lära känna Chad. Vad tycker du att du borde göra?"

Ryan var tyst en stund. Mamma och pappa hade lärt honom att när han behövde hjälp kunde den Helige Anden vägleda honom. De sa att det var som en stilla röst som man kunde känna i hjärtat.

ILLUSTRATIONER: COLLEEN MADDEN

Ryan bad en tyst bön. *Himmelske Fader, vad ska jag göra?*

När han tänkte på Ty och Braden kände han sig nervös och lite ledsen. Men när han tänkte på att bjuda in Chad kände han sig lugn och glad. Han visste att den Helige Anden sa att det var ett bra val att bjuda in Chad.

På lördagen hjälpte Ryan pappa att ordna lekar att leka i trädgården. Mamma satte fram Ryans favoritsnacks, popcorn och salta kringlor. En efter en kom Ryans vänner.

Ty och Braden kom inte. Men Ryan hade jätteroligt med sina andra vänner. Chad visade dem till och med hur man gör origami. Alla gick hem med sitt eget pappersdjur.

Det var verkligen den bästa födelsedagen någonsin! Ryan kände sig glad och tacksam.

Ryan gav Chad en high-five. "Tack för att du kom", sa han. "Jag är glad att vi är vänner."

Chad log tillbaka. "Jag också." ●

**Hur hjälpte  
den Helige  
Anden Ryan?**

