

Håb gennem Jesus Kristus

Hvorfor har jeg brug for Jesu Kristi hjælp til at blive fuldkommengjort?

Ældste J. Devn Cornish fra De Halvfjerds har sagt:



Vores medlemmer spørger ofte: »Er jeg god nok som menneske?« eller »Vil jeg virkelig komme i det celestiale rige?« Selvfølgelig findes der ikke sådan noget som »at være god nok.« Ingen af os kan nogensinde »optjene« eller »fortjene« vores frelse, men det er normalt at spekulere på, om vi er acceptable for Herren, hvilket er sådan, jeg forstår disse spørgsmål ...

Lad mig være direkte og tydelig. Svaret på spørgsmålene: »Er jeg god nok?« og »vil jeg klare det?« er: »Ja! Du vil blive god nok« og »ja, du vil klare det, så længe du bliver ved med at omvende dig og ikke rationaliserer eller gør oprør.« Himlens Gud er ikke en hjerteløs dommer, som søger efter hvilken som helst undskyldning for at smide os ud af spillet. Han er vor fuldkomne, kærlige Fader, som mere end noget andet længes efter at få alle sine børn tilbage og bo hos ham som familier for evigt. Han gav virkelig sin enbårne Søn, så vi ikke fortabes, men får evigt liv! Tro på det og find håb og trøst i denne evige sandhed. Vor himmelske Fader ønsker, at vi klarer det! Dette er hans gerning og herlighed. (J. Devn Cornish, »Er jeg god nok? Vil jeg klare det?«, *Liahona*, nov. 2016, s. 32-33)

Hvad kan jeg gøre for at blive »gjort [fuldkommen] gennem Jesus«?

Søster Carol F. McConkie, tidligere medlem af Unge Kvinders hovedpræsidentskab, har sagt:



Vores håb om hellighed er centreret i Kristus, i hans barmhjertighed og hans nåde. Med tro på Jesus Kristus og hans forsoning kan vi blive rene, uden pletter, når vi fornægter os selv al gudløshed (se Moro 10:32-33) og oprigtigt omvender os. Vi bliver døbt ved nedsænkning i vand til syndernes forladelse. Vores sjæl bliver helliggjort, når vi modtager Helligånden med åbent hjerte. Hver uge deltager vi i nadverordinancen. I omvendelsens ånd med et oprigtigt ønske om retfærdighed indgår vi pagt om, at vi er villige til at påtage os Kristi navn, erindre ham og holde hans befalinger, så at vi altid kan have hans Ånd til at være hos os. Når vi bestandigt stræber efter at blive et med Faderen, Sønnen og Helligånden, får vi del i guddommelig natur (se 2 Pet 1:4). (Carol F. McConkie, »Hellighedens skønhed«, *Liahona*, maj 2017, s. 10)

Ældste Dale G. Renlund fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt:



Gud er væsentligt mere interesseret i, hvem vi er, og hvem vi bliver, end i, hvem vi engang var. Han er interesseret i, at vi bliver ved med at prøve. (Dale G. Renlund, »Sidste dages hellige bliver ved med at prøve«, *Liahona*, maj 2015, s. 56)